

Sanibonani!! (hallo allemaal 😊)

Door de drukke november /decembermaand en een plotselinge verhuizing die inmiddels heeft plaatsgevonden, heeft het even geduurd, maar ik deel alsnog graag mijn ervaringen en bevindingen van mijn laatste bezoek aan Thembaletu Home Based Care (THBC) afgelopen oktober.

In een zonnestraal vanachter mijn laptop vanuit mijn eigen woonark (hoe heerlijk wonen is dát!) zal ik mij even kort introduceren:

Wie is Martine?

In 2011 heb ik een jaar voor THBC gewerkt als vrijwilliger en woonde bij Sally thuis op het erf (zie verslag 2011 op de website). Sindsdien ben ik een 'member of the Thembaletu-family', zoals Cleopas het altijd zo passend zegt. In een vakantie in 2013 heb ik samen met mijn familie (broer, zus, kinderen, moeder) voedsel uitgedeeld met Hannes in Orlando bij Komatipoort.

Orlando

Een indrukwekkend project, waar veel goeds wordt gedaan door Hannes, zijn team en Thembaletu Nederland! (THNL) Verder hebben we THBC in Schoemansdal bezocht en als bedankje een groot buffet laten verzorgen voor al het personeel. Heel waardevol om deze ervaring met mijn familie te kunnen delen, zodat zij ook konden zien en begrijpen wat ik daar een heel jaar heb gedaan en waarom mijn hart ermee verbonden is geraakt.

Nuttig met aangenaam

Deze keer plande ik een vrij spontane trip naar Zuid Afrika (want ik mis het land nog altijd) met mijn moeder. Gerard en Frieda Janssen waren zo lief om hun huisje in Marloth Park beschikbaar te stellen, waar ik samen met mijn moeder ontzettend heb genoten van de omgeving.



Schoemansdal

Het was allereerst weer een verademing om in Afrika te kunnen zijn! In my heart my home away from home. Vanuit Nelspruit reden we richting Komatipoort en maakten een tussenstop in het bekende Malelane om boodschappen te doen bij de Spar. Waar ik prompt al op de eerste bekende stuitte. Ncobile, een meisje van het dramateam. We keken elkaar aan en na een aarzelende herkenning van 'ben jij het echt?' vlogen we om elkaars nek! Wat een leuk welkom op dag 1! 😊

Deze zeer aangename vakantie zou ook nog 'nuttig' besteed worden, want Gerard en Frieda gaven ons wat spullen mee vanuit Nederland om bij THBC af te geven. En zo kon ik mooi voor hen een update verzorgen door ter plaatse polshoogte te nemen.

Zo gezegd zo gedaan!

Projecten

Later die week ben ik een dag met mijn moeder bij THBC geweest. We werden verwelkomd door mijn goede vriend Cleopas, de CEO, die ons rond leidde en bijpraatte over alle projecten die ik hieronder wat meer zal toelichten.



Martine en Cleopas

Home Based Care

THBC heet voluit Thembaletu Home Based Care, the core business waar de stichting ooit mee begonnen is. Zoiets als Thuiszorg als het ware in Nederland. De Thuiszorg biedt hulp aan huis door mensen die heel ziek zijn te verzorgen, hen medicijnen te brengen, hen voor te lichten over hun ziekte, met name HIV en aids. Maar ook door de zieke mensen thuis op te halen en naar de klinieken in de buurt te brengen voor hun afspraken bij de artsen, omdat ze zelf te zwak zijn om er op eigen kracht te komen. Verder signaleren zij in de omgeving of anderen ook ziek worden en proberen in te grijpen door voorlichting en door aids testen te doen aan huis.

De meest schrijnende en soms uitzichtloze situaties kun je tegen komen. Ik heb zelf ook 3 maanden samengewerkt met deze thuiszorg en

gezien dat THBC met deze zorg heel erg waardevol is. Wat ook heel belangrijk is, ze doen hun uiterste best om openheid te creëren in de cultuur rond HIV en aids en voorlichting te geven hoe dit te voorkomen.

The 'home based care' afdeling is nog steeds gesitueerd in Block B, waar 9 care workers het gehele gebied (Nkomazi district) onder hun hoede nemen. Vroeger, in hoogtijdagen, werkten er wel 20 of meer care workers. Sinds de crisis, geschrapte donaties en dus het kleinere budget zijn het er nu nog 9.

Cleopas legt uit, dat dat in vergelijking weinig lijkt, maar door de vele ervaring die is opgedaan, zijn ze veel bewuster gaan werken dan voorheen. Dat betekent dat de resultaten van deze 9 care workers zeer dicht in de buurt komen, doordat ze nog steeds een heel groot gebied bewaken door betere kwaliteit, focus en efficiëntie. Binnen een grote groep personeel, is het gemakkelijker je te verschuilen achter de ander. Er wordt nu transparanter gewerkt en geprobeerd corruptie/vriendjespolitiek tegen te gaan. Wat in een land als Zuid Afrika erg verweven zit in de cultuur.

Day care en naschoolse opvang

De children's daycare is uit financiële nood even stop gezet, maar zal waarschijnlijk in januari of februari 2016 weer van start gaan, als er weer wat 'funds' binnen zijn. De naschoolse opvang in Jeppes Reef en Buffelspruit lopen goed en ook bij THBC zelf.

Er wordt heerlijk buiten gespeeld, gedanst en gezongen.



Naschoolse opvang THBC

Een ander project voor kinderen staat in de startblokken. Kinderen uit de buurt die geen identificatie papieren hebben, worden niet toegelaten op school. Vanuit de overheid wordt er bar weinig voor hen gedaan en zo vallen zij tussen wal en schip. Sally en Cleopas hebben hun uiterste best gedaan om een oplossing te vinden voor deze kinderen. Door de identiteitspapierrompslomp is dit haast onmogelijk qua regels en bureaucratie, daarbij het kost ongelofelijk veel tijd en geld.

Officieel mag je niet zomaar een school starten zonder de medewerking van de overheid. Dus nu is het plan opgevat om de kinderen in een soort 'naschoolse' opvang toch de beginselen bij te brengen van lezen, schrijven en rekenen. In Nederland heeft een hele groep oudere dames hele leuke etuitjes gebreid en volgestopt met schoolsupplies. Van deze etuis hebben wij zakken vol meegenomen en aan

Cleopas overhandigd, zodat THBC ze straks aan de kinderen kan uitdelen.

Unisa Students

Van de studenten waar ik zelf ook nog mee gewerkt heb, is op dit moment nog steeds 1 student onder begeleiding van THBC, Anthony. Hij heeft altijd heel hard gewerkt met discipline. Anthony is een 'Thembaletu-kid', zoals ze het zelf noemen. Zijn moeder is jong overleden en vanaf die periode hebben ze Anthony opgevangen, begeleid met eten, huisvesting, school en studie. Hij heeft de opleiding voor leraar gevolgd en hij geeft nu les in het volwassen onderwijs. Een succes verhaal! Mede dankzij Thembaletu Nederland heeft Anthony een kans gekregen en met beide handen aangepakt.



Cleopas en Nel

Education Centre

Het education centre 'The Golden Future' is gebouwd met donaties van THNL en staat nog steeds als een huis! De verschillende ruimtes worden goed benut. Het internet café loopt goed en de zalen worden met regelmaat gebruikt voor lesgeven, vergaderingen en bijeenkomsten ook van buiten af. Onze Margaret runt de boel en wordt bijgestaan door jongeren.



Het Education Centre; Martine en Margaret



Medewerkers Education Centre

Voorlichting met zang, dans en toneel

Al jarenlang een succesvol project is het Zakhele Dramateam. Dit team uit zich door zang, dans en toneelspel. Op

verschillende scholen in de omgeving treedt het team op en probeert op speelse wijze de moeilijke vraagstukken in het leven aan te stippen en de jongeren tools en wijsheden mee te geven op het gebied van HIV en Aids, tienermoeders, alcoholmisbruik, geweld en levensbeschouwing. Het dramateam wordt vooral gesponsord door de ZA foundation uit Engeland, waar zij elke twee jaar een uitwisseling mee hebben. Het dramateam gaat dan voor 6 weken naar Engeland en bezoekt daar alle scholen, waarmee ze al contact hebben gehad via skype. Een super mooi project en men leert ook aan beide kanten van elkaar.

Er wordt door THBC zo goed mogelijk gescreend wie er geschikt is voor deze groep en ze zijn best streng. Zodra men erachter komt dat een lid van het team niet volgens 'de boodschap' leeft, wordt met diegene gesproken, een kans geboden om zich te beteren, maar werkt het niet dan lig je eruit. You've got to live the message... Wij werden verrast met een mooi optreden!



Zakhele Dramateam

Tree of life

THBC heeft een deal gesloten met de overheid op het gebied van wegeaanbouw etc. Als door uitbreiding van wegen er bomen moeten wijken, is het zo geregeld dat voor elke gekapte boom weer een nieuwe boom geplant wordt. THBC krijgt de benodigde kleine plantjes, zaden en tuinierspullen en zorgt voor de groei en onderhoud van deze boompjes totdat ze zover zijn dat ze weer geplant kunnen worden. De overheid koopt dan deze planten weer terug en op deze manier wordt er een kleine winst gemaakt waar het personeel weer van wordt betaald. Een zelfvoorzienend project, met een win-win situatie voor mens en milieu.



Tree of Life kassen



Wegwerkzaamheden waar bomen gekapt gaan worden die later weer worden teruggeplaatst

Peer group and leadership training

Het 'Peer education' project bestaat al meerdere jaren en is nog altijd erg geliefd en heeft ook duurresultaat. Een groep twintigers in dienst van THBC heeft een band opgebouwd op 4 verschillende basis scholen in 4 verschillende dorpen in de omgeving. Wat zij doen is het overbrengen van 'het goede voorbeeld zijn' voor je mede klasgenoten. Soms wil je van je eigen leeftijdgenootjes eerder iets aannemen of leren dan van een leraar of oudere persoon. De gedachte van dit project is om in een klas een aantal jonge kinderen op te leiden tot 'peer leaders' en te leren hoe het is om goede keuzes te maken, voor elkaar op te komen, elkaar tot een halt te roepen als het dreigt fout te gaan, na te denken voor je iets doet, te communiceren, goed je best te doen op school, thuis en in het leven. Deze jonge peer leaders kunnen dat weer overbrengen aan hun vriendjes en vriendinnetjes op school, thuis en in hun woonwijk. Zo worden zij spelenderwijs en houden elkaar in de gaten! ☺

Bibliotheek

Dan is er de THBC Library. Een heuse bibliotheek, gerund door Nokugcina en Happy. (zie foto)



Nu leek mij het uitlenen van boeken nogal een risicovol gegeven in een woonomgeving als Schoemansdal. Maar er wordt opnieuw gescreend. Iedereen is welkom en mag ter plekke lezen en kijken en soms een potje tafeltennissen blijkbaar ☺. Mensen die graag boeken willen lenen, moeten minstens drie keer in de bibliotheek komen, daar tijd spenderen en lezen. Als dan blijkt dat het betrouwbare mensen zijn, worden al hun gegevens goed genoteerd en mogen ze een boek mee naar huis nemen. De 'community' houdt elkaar in de gaten voor het tijdig terugbrengen etc.



Binnen in de bibliotheek

Restaurant

En dan lieve mensen is er 'Nice & Tasty', het (afhaal) restaurantje midden op het terrein van THBC. In 2011 werd er op verschillende manieren al hard aan gewerkt aan het realiseren van een restaurant. Het is met vallen en opstaan gegaan, maar het is prachtig om te zien dat het sinds 2013 geloof ik 'up and running' is. De keukeninrichting -waar ik een groot gedeelte van heb geregeld destijds- in het grote Wildly African gebouw is in gebruik, het gebouwtje op het veld is afgebouwd en zelfs de boompjes die vrijwilliger en 'Thembalethu member' Herman Brandt destijds geplant heeft om het geheel wat aan te kleden, staan nog!



Nice & Tasty



De aanhouder wint is echt wel een motto voor het management team!

Conclusie

Naast al deze projecten doet THBC nog veel meer, zoals het hosten van vrouwendagen in de 'big Hall' op het terrein, stenen huisjes bouwen voor weeskinderen die voor zichzelf moeten zorgen tot aan kisten maken voor begrafenissen en ga zo maar door. Ze staan klaar voor de community!



Altijd geitjes overal 😊

Mijn conclusie na dit fijne en dierbare bezoek, is dat ondanks de dagelijkse strubbelingen die deze community kent en ondanks de kleinere budgetten, er flink aan de weg wordt getimmerd bij THBC.

Het is overzichtelijk en duidelijk wat er kan en wie ervoor ingezet wordt. Er worden duidelijk resultaten geboekt en de donaties vanuit Nederland in geld of materie komt echt bij de mensen terecht, het wordt besteed waar het het hardste nodig is. Men is gemotiveerd en het doet hen ook goed om zich gesteund te weten door THNL. Samen sta je sterk.

Keep up the good work THBC and THNL! I am proud of you guys!

Ngito kubona masinyane!
(Hope to see you soon) 😊

Liefs, Martine Lanser



Thembaletu terrein